

Mindeord for Chen Hanghøj:



Chen Hanghøj er gået bort alt for tidligt, netop som han skulle til at tage fat på livets tredje fase med mere tid til familien og alle de andre ting, der havde hans interesse.

Chen var oprindelig uddannet elektriker, men skiftede uddannelse og læste til skolelærer. Efter nogle år måtte der mere teori til, der førte til ansættelse som lektor på Sløjdlærerskolen/Skolen for Materiel Design, hvor hans kreative evner kom til fuld udfoldelse.

Sejlsporten har i alle årene været den store interesse og da han og Lis flyttede til Humlebæk, blev medlemskab af Sletten Bådeklub hurtigt en realitet, og Ping Pong blev købt. Chen var fra starten aktiv i optimistafdelingen og deltog som leder i sommerlejrene i Præstø i flere år. Onsdagssejladserne blev nydt med gode venner ombord, og det gik stærkt i Ping Pong. I de senere år har jeg haft fornøjelsen af at have Chen med som gæst på Mamia, hvor vi alle var enige om, at kapsejladserne var spændende; men det helt primære var det sociale samvær på vandet og i klubhuset.

Chen var naturelsker, og da båden blev solgt til fordel for ødegården i Sverige, blev hans tekniske evner og store viden anvendt til forbedringer og nye løsninger i det gamle stuehus og laden, ofte med kreative løsninger og udnyttelse af naturens resurser. Senere kom autocamperen til, og turene blev oftest i Sverige, hvor overnatningerne i reglen blev ved havnene langs østkysten, så det stadig smagte lidt af saltvand.

Jagt blev den næste interesse, og vi har de sidste 8 år været med i samme jagtkonsortie på Vallø Stift. Den første ræv skulle han selvfølgelig selv strejfe og garve skindet, som ellers kræver særlig ekspertise, men Chens gå på mod blev sat ind med et flot resultat til følge.

Vi vil savne Chen til gymnastikken, på arbejdsdagene, på sejladserne, på jagterne, til festerne og alle de andre aktiviteter.

Du vil blive husket som et varmt, omsorgsfuldt, kreativt og oprigtigt menneske.

Æret være Chens minde.



Ingemann Klausen

